



zondag 20 september 2020

1^e zondag van de herfst

www.kurioskerk.nl



Protestantse Kerk

Nieuwsbrief Verschijnt wekelijks en wordt aan gemeentelieden -mits aangemeld- digitaal toegezonden.
Aanmelden Geef hier uw e-mailadres op voor toezending. Hier ook de kopij inleveren vóór vrijdag 12u.
Privacywet Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Hoe? Lees onze volledige Privacyverklaring.
Website Voor meer informatie over de Kurioskerk.

Aandachtspunten voor naar de kerk gaan

Bij het ter kerke gaan houden we ons aan de regels van de Rijksoverheid. We doen daar in ieder geval erg ons best voor. Het is ook niet zo moeilijk. U komt gewoon naar de kerk en daar wordt u direct op het plein ontvangen en wordt u verteld hoe de gang van zaken is. De aandachtspunten:

- Het kerkgebouw zal goed worden geventileerd. Vooraf en tijdens de dienst. En inderdaad is het dan een beetje koud. Schroom niet uw jas aan te doen. We zoeken naar een (veilige) oplossing voor de koude kerk. Nog even geduld.
- Ieder wordt gevraagd zich te laten registreren (naam en telefoonnummer), dat kan in de hal of achter in de kerk. Het is maar net welke ingang u neemt of aangewezen krijgt. Bij de registratietafels staan kerkenraadleden.
- We nemen onze jassen mee de kerkzaal in. Van de garderobe in de hal kan geen gebruik worden gemaakt.
- Het zou fijn zijn wanneer u uw handen desinfecteert. Dat kan bij de zuilen, die naast de registratietafels staan.
- Als u in de kerkzaal bent, krijgt u een plaats toegewezen (zoveel mogelijk in overleg).
- Wat de collectes betreft, achter in de kerk en in de hal staan manden of schalen. Daar kunnen we onze gaven in doen. Op de manden/schalen staat de bestemming aangegeven.
- In de dienst zelf zal niet gezamenlijk gezongen worden. Na de zegen zingen we het slotlied buiten. Dit onder begeleiding van orgelspel. Ieder houdt op het plein de 1,5 meter afstand in acht (dat moet echt). We kunnen ook gebruik maken van het grasveld als dat nodig is. Wie liever nog niet meezingt, blijft even achter in de kerk.
- Vanaf zondag 20 september is er weer koffiedrinken na de dienst. Deze zondag extra feestelijk koffiedrinken.

DIENT 20 SEPTEMBER

Luisterlied vooraf: **LB 216**

Mededelingen

Spirit zingt: **OPW 733**

Stil gebed, Votum & Groet

Luisterlied: **PS 92: 1, 2**

Leefregel

Spirit zingt: **OPW 123**

Evt. kindermoment & -lied

Gebed

Schriftlezing: Ezra 1

Schriftlezing: Lucas 18: 18-30

Spirit zingt: **OPW 277**

Verkondiging

Luisterlied: **LB 912: 1, 2, 4, 6**

Gebed Onze Vader

Spirit zingt: **OPW 54**

Zegen

Collectes bij uitgaan: zie 1) en 2)

Zingen op plein: **LB 868: 1, 4, 5**

De collectes zijn bestemd voor:

1) Diaconie

Overmaken kan op rek.nr. **NL31 INGB 0000 8493 76** t.n.v. Prot. Gem. Lwd-Hzm o.v.v. Collecte diaconie.

2) Kerk

Overmaken kan op rek.nr. **NL55 INGB 0000 8857 07** t.n.v. Prot. Gem. Lwd-Hzm o.v.v. Collecte kerk.



Taken

Voorganger: dhr. M. de Jager
Ouderling: Willie ten Hoeve
Afkondigingen: Menne Pieter Brouwer
Diaken: Cobi ten Hoeve
Diaken: Mirna van de Lageweg
Schriftlezing: Voorganger
Orgel: Guus Wolters
Beamer: Hein van de Lageweg
Koster: Keimpe Lamminga
Ontvangst: Mirna van de Lageweg
Ontvangst: Jantje Bosch
Bloemendienst: Ans Kruize
Koffiedienst: David Droogsma
Kinderdienst: Anke Andrae
Kinderoppas: Anke Andrae
Oppas nodig? Mail op zaterdag vóór 18.00u naar a.andrae@chello.nl

PASTORALIA

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

Gift

Van mevr. H. mocht ik € 50 ontvangen voor de diaconie. Hartelijk dank daarvoor!

Zondag

Zondag 20 september is de vijftiende zondag na Trinitatis of de eerste zondag van de herfst en de startzondag van het Winterwerk. In Psalm 127:1 lezen we "Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers". Laten we dat ook bedenken bij alle activiteiten in dit seizoen. Paulus schrijft in Romeinen 15:7 "Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard." Dat mag ook dit seizoen voor ons

allen een richtlijn zijn. Met een vriendelijke groet,

Ds. Joh. Bakker, T: 058-8446326,
E: jbakkerreitsma@chello.nl

agenda

Activiteit is in de kerk, tenzij aangegeven.

► zo 27 september 9.30u
Eredienst met dhr. M. de Jager

nieuws

Favoriet lied

Er zijn geen liederen meer doorgegeven, dus we stoppen deze rubriek! Heel hartelijk dank voor het delen van alle prachtige liederen. Wie weet pakken we later de draad weer op.

Bijbelkring Daniël

De eerste bijeenkomst vond plaats op 15 september van 15.00 – 16.30 uur. We bespraken hoofdstuk 4 uit dat bijbelboek. De volgende bijeenkomsten zijn op: dinsdag 13 oktober hoofdstuk 5, 24 november, 15 december 2020, 12 januari, 9 februari, 9 maart en 13 april 2021.

Oplossing voor stoelen in kerkzaal

De komende twee dagen gaat een aantal mannen aan de slag om kerkbanken te verruilen voor stoelen. Alle beschikbare stoelen zullen vanaf zondag 20 september al weer gebruikt kunnen worden. Dus laat het 'stoelenprobleem' u niet weerhouden om naar de kerk te komen; het is opgelost!

Koude kerk

U heeft gelijk, het is niet heel warm in de kerkzaal. Ook hier proberen we een veilige oplossing voor te bedenken. Gelukkig is het aanstaande zondag nog lekker warm weer.

Startzondag

Zondag 20 september is de startzondag met een feestelijke dienst. U ziet het al aan de liturgie hierboven. Een mooi aantal fietsers heeft zich aangemeld voor de fietstocht naar Winsum. Wilt u nog meefietsen? Geef dan even een seintje. Voordat we wegfietsen drinken we nog een lekker kopje koffie in de grote zaal, natuurlijk met iets lekkers erbij! De niet-fietsers blijven gezellig in de kerkzaal! Na een kopje koffie met iets

lekkers is er ook nog een drankje en een lekker warm hapje! En... deel vooral uw goede verhaal!

De bijbel door in drie jaar

We gaan door met het lezen in de Bijbel. De komende week (20 september – 27 september) lezen we Deuteronomium 23 – Deuteronomium 30). Veel leesplezier gewenst!

Zingen in Kurioskerk 27 sep / Online

Zoals het nu lijkt zullen de avonddiensten t/m december 2020 niet doorgaan. Voor 'Zingen in de Kurioskerk' hebben we een alternatief bedacht. Ieder kan op de zondagen 20 en 27 september 'voorkeursliederen' in een mandje in de kerk leggen, net als we ook op de zondagavonden zelf deden. 's Avonds zal er via Kerkomroep.nl een uitzending zijn, waar we een groot aantal liederen zullen laten horen. U mag de liederen ook doorgeven aan Alie Brouwer (gegevens: zie hieronder).

Koffieochtend

De volgende ochtend is op woensdag 30 september 10.00u. Ieder is dan weer meer dan



welkom in de grote zaal van de Kurioskerk. Ook tijdens de koffieochtenden houden we de RIVM-maatregelen in acht, maar de gezelligheid is er niet minder om.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

Alie G. Brouwer-Meindertsma, scriba.

T: 058-2127918, M: 06-23138393, E:

ag.brouwermeindertsma@hotmail.com

BERICHTEN

Lezing ds. Oscar Lohuis

Dinsdagavond 15 september gaf ds. Lohuis bij ons een lezing over de 'Tekenen van de aanstaande wederkomst'. De lezing is opgenomen en kunt u (her)beluisteren via kerkomroep.nl

Gelezen

Latijnse inscriptie uit de 1^e eeuw:

Ik ben, wat Ik was: God.

Ik was niet, wat Ik ben: Mens.

Ik ben nu beide: God en Mens.